



Inspiratie voor je team



Start van een vergadering

Als een vergadering of andere bijeenkomst begint, dan is het een goede gewoonte die met een opening te beginnen. Vaak rouleert het leiden van zo'n aandachtsmoment in het team. Sommige mensen gaat dat heel gemakkelijk af, anderen vinden dat lastiger. Op deze pagina geven je wat suggesties. Het zijn korte video's van een paar minuten die gaan over een thema.

Een van de collega's in het land vertelt wat haar of zijn gedachten bij dat thema zijn. Vaak wordt ook een tekst uit de bijbel geciteerd. Iedere video eindigt met een vraag.

Aan het begin van de vergadering laat je, na een korte introductie de video zien. Vervolgens ga je (kort) met elkaar in gesprek over die vraag. Dat kan in de hele groep of in groepjes van twee of drie mensen. Spreek af dat het gaat om uitwisseling van ideeën en gevoelens. Niet om discussie, geef elkaar de ruimte.

Als je wilt, kun je deze start van de vergadering afsluiten met een gebed. Dat kun je zelf doen. Maar dat mag ook iemand anders in de groep zijn.

Je kunt zelf kiezen welke video je wilt gebruiken. Het ene zal beter bij je team passen dan het andere.

Wanneer je van dit materiaal gebruikt maakt, zorg dan voor een beamer of tv met goed geluid. Als de groep klein is, dan volstaat misschien ook een laptop.

We hebben deze serie video's voor het eerst gemaakt, daarom zijn we nieuwsgierig naar wat je hier van vindt. We horen graag hoe het ging, misschien heb je tips voor verbetering? Of heb je suggesties voor nieuwe video's? Je kunt dit allemaal mailen naar: inspiratie@legerdesheils.nl. We horen graag van je.

Karel, Marlies en Hans, redactie inspiratie-pagina.