

MAANDAG 14 OKTOBER

Samen vrij



WE LEZEN

Galaten 5:1-23

In God is ware vrijheid te vinden. Een vrijheid die ik iedereen gun. Misschien nog wel meer aan mensen die uitgebuit zijn. Want: wat hebben zij veel onrecht en onvrijheid meegemaakt. En wat ben ik dankbaar dat wij een God hebben die zich uitspreekt voor de verdrukten en degenen die lijden. Op deze maandag wens ik jou Gods vrijheid toe!

Maar: hoe doe je dat dan, leven in Gods vrijheid? Gelukkig geeft de Bijbel ons de uitleg daarvoor.

In Galaten 5 vers lees je: 'Christus heeft ons bevrijd. Daardoor kunnen we als vrije mensen leven. Houd dus vol en laat niemand je weer slaaf maken.'

Hoe mooi is dat! De Bijbel spreekt uit dat niemand jou tot slaaf mag maken. Wij krijgen de kracht van God om alle moeilijkheden in ons leven te doorstaan. En wij mogen erop vertrouwen dat we mogen leven met de Heilige Geest in ons.

Vlak bij dit Bijbelgedeelte, in Galaten 2 vers 22-23, lezen we dat mensen die zich laten leiden door de Heilige Geest hun leven anders inrichten. Zij houden van elkaar. Ze zijn blij en leven in vrede. Ze hebben geduld en zijn goed voor elkaar. Ze geloven in Christus. Ze zijn vriendelijk en gedragen zich goed. Als je zo leeft, doe je precies wat de wet van God van je vraagt.

Veel mensen die bij het Leger des Heils werken zijn hulpverlener. In je opleiding tot hulpverlener leer je dat je in je werk altijd moet streven naar professionele nabijheid. Dat houdt in dat je op een liefdevolle manier, vriendelijk en rustig, je grenzen en wensen aangeeft in het contact met onze deelnemers. We zijn er op een liefdevolle en geduldige manier voor onze deelnemers. Maar: daar hoeft je geen hulpverlener voor te zijn. Want: is dat niet hoe we allemaal willen dat een ander met ons omgaat? Dat de ander ons ziet en erkent? Laten wij allemaal, op ons werk of in ons contact met anderen, de ander werkelijk zien. Laten we erkennen dat dit past op onze geloofsvisie, waarbij wij ons laten leiden door Gods Heilige Geest!

Door: **Esta Steyn**,
Coördinator
ervaringsdeskundigheid
en Aandachtsfunctionaris
Mensenhandel bij Leger
des Heils Oost.



WE BIDDEN

"Dank U, wijze Vader,
voor het schenken van Uw
Heilige Geest aan ons,
waardoor wij kunnen leven
in vrijheid vanuit U!"



WE OVERDENKEN

Hoe geef jij vorm aan
professionele nabijheid in
jouw werk of in je contact
met anderen? Probeer hier
deze week eens mee te
oefenen.