

WOENSDAG 16 OKTOBER

# Licht in de duisternis



## WE LEZEN

Genesis 1: 1-3 en Johannes 12:46

Mag ik je meenemen in een oefening? Sluit je ogen eens. Zie je hoe donker het is? Plaats nu aansluitend je handen over je gesloten ogen heen. Zie je dat het daarmee nog donkerder wordt?

Daar waar vrouwen (of mannen, of trans personen) verstrikt raken in mensenhandel is hun leven vaak zo donker, dat ze geen licht meer kunnen zien en geen hoop meer hebben. Ik heb een aantal jaren in Frankrijk gewoond om vrouwen die uit deze duisternis kwamen een periode op te vangen voor een time-out. Daar ontmoette ik ook een vrouw die op jonge leeftijd bij een schoolvriendin ging spelen en door haar broer gedwongen werd tot seks. Onder dreiging moest zij zich vervolgens jarenlang regelmatig melden om seks te hebben met zijn vrienden.

Zomaar een voorbeeld. Het komt veel vaker voor dan we in de gaten hebben. Het raakt mij elke keer weer dat het soms zo dichtbij onder onze ogen plaatsvindt. Dat is ook zo in het werk van het Leger des Heils. Het gebeurt onder onze ogen, bij de deelnemers die we op straat tegenkomen in het outreachend werk. En bij hen die in onze dag- en nachtopvang verblijven, of in onze beschermde woonvoorzieningen. Aan de buitenkant zie je vaak niets, maar van binnen kunnen deze mensen gebroken zijn en zich gevangen voelen.

Jezus wordt het Licht der wereld genoemd. Het Licht dat er al was, voordat de mensen werden geschapen. Maar Hij is ook het Licht dat wil verlossen van de duisternis. Zijn Licht verdrijft de duisternis, bevrijdt en schenkt nieuwe kracht. De praktische en geestelijke dimensies hiervan willen wij in ons dagelijks werk laten zien.

Eén van de doelen van het Leger des Heils is om een strijdend leger te zijn. Dat mag zowel naar buiten toe, door het opkomen tegen de problematiek rond mensenhandel. Maar wat mij betreft ook richting onze interne organisatie, door een veilige haven te willen bieden binnen onze voorzieningen. Op welke wijze kunnen we daar nog verdiepingsslagen in maken? Dat vraagt ook van ons om onze ogen open te houden en alert te blijven.

Mag ik je meenemen in een oefening? Sluit je ogen eens. Zie je hoe

Door: **Diana van Dijk**, regiomanager Leger des Heils Oost, met de portefeuille mensenhandel.

## WE BIDDEN

“Here Jezus, wilt U onze ogen openen om te zien of in onze omgeving mensen verstrikt zitten in een situatie van mensenhandel? Help ons om een bringer van Licht te mogen zijn, zowel in praktische als in geestelijke zin.”

## WE OVERDENKEN

- Op welke kleine praktische wijze kun jij vandaag een licht zijn in een situatie van duisternis?
- Als je bij het Leger des Heils werkt: welke concrete aanpassing zou jouw afdeling kunnen doorvoeren om het veiliger te maken voor slachtoffers van mensenhandel, of om te voorkomen dat mensen slachtoffer worden?