

DONDERDAG 17 OKTOBER

Jij maakt verschil



WE LEZEN

Jesaja 58: 5 - 14

Waarom zou ik een tientje betalen als ik ook een shirt kan krijgen voor 4 euro? En deze klusser is echt een stuk goedkoper dan die andere. Ik kan mijn geld ook maar één keer uitgeven... Ja, het klopt misschien niet helemaal dat 't zo goedkoop is, maar als ik het niet doe, dan doet een ander het wel. En die meid die wordt uitgebuit: ze wil het vast ook zelf, anders zou ze toch wel weggaan? Mensen die criminele dingen doen zijn daders, geen slachtoffers. En dat gedoe met mensenhandel – ik geloof niet dat dat nou zoveel voorkomt in Nederland. Het klinkt wel heel heftig, dat 'moderne slavernij', en 'mensenhandel', en 'uitbuiting', maar die slachtoffers gaan vaak zelf met een dom voorstel akkoord. Of ze verdienen hier in elk geval meer dan in het land waar ze vandaan komen, dus ja – *hoe* moeilijk hebben ze het dan echt? En waarom moet ik me er eigenlijk druk om maken? Alles wat je doet is een druppel op een gloeiende plaat. De politie en het openbaar ministerie moeten maar wat harder werken, dan komt het best goed.'

...

Herken je bovenstaande gedachten? Mensenhandel is een groeiende vorm van zware criminaliteit. Er wordt geschat dat er per jaar tussen de 5000 en 7000 slachtoffers worden gemaakt in Nederland.

Armoede, laaggeletterdheid, trauma, weinig netwerk, de taal niet of niet goed spreken – het zijn allemaal factoren die ervoor zorgen dat iemand kwetsbaar is om te worden uitgebuit. Uitbuiters weten deze mensen feilloos te vinden. Ze kennen de plekken waar deze mensen, vaak met een rugzak vol problemen, zijn. Bijvoorbeeld bij het Leger des Heils. Onder onze neus kunnen slachtoffers en daders elkaar ontmoeten. Een loverboy bij een jeugdafdeling of een onduidelijke werkgever van iemand die langskomt bij de dagopvang. Mensen die slachtoffer zijn van uitbuiting komen in onze kledingwinkels en eten soep in onze buurthuis kamers.

Eén van de meest schrijnende dingen die een 'survivor' van mensenhandel mij vertelde, was dat er tegen haar was gezegd: "Iedereen zag het eigenlijk wel, maar het kon niemand echt iets schelen." Het Leger des Heils heeft een roeping. Wij komen op voor mensen die niet de moed, de kracht of de mogelijkheid hebben om **▶**

Door: **Sarien Horinga**,
missionair werker
bij Leger des Heils -
Geloven in de Buurt



WE BIDDEN

- Zoek op je telefoon het 'gebed van Franciscus van Assisi' en lees en bid de woorden.
- Bid voor de Aandachtsfunctionarissen Mensenhandel van het Leger des Heils, dat ze overeind blijven te midden van de moeilijke casuïstiek en mogelijkheden blijven zien om mensen te helpen.
- Bid ook voor blijvende moed om zelf te strijden tegen onrecht. Dat je nooit gevoelig zal worden voor andermans leed, ook als de gloeiende plaat te groot lijkt.



WE OVERDENKEN

- Wat doen de woorden van het gebed van Franciscus van Assisi jou? Welke zin raakt je het meest of waar heb je moeite mee?
- Weet je wat je moet doen als je signalen opvangt van uitbuiting?

DONDERDAG 17 OKTOBER

Jij maakt verschil



Door: **Sarien Horinga**,
missionair werker
bij Leger des Heils -
Geloven in de Buurt

voor zichzelf op te komen. We willen helper zijn, we willen 'naaste' zijn. En dat doen we niet uit pure medemenselijkheid. Dat doen we niet alleen omdat het ons wél iets kan schelen. Dat doen we niet omdat we ons er niet vanaf willen maken met de gedachten die door onze hoofden kunnen schieten. We doen dat omdat we geloven dat deze wereld van God is. Dat de mensen die slachtoffer zijn, net als wij, zijn geschapen door onze Schepper. Dat we daardoor aan elkaar verbonden zijn.

'Er zijn geen Joden of Grieken meer, slaven of vrijen, mannen of vrouwen – u bent allen één in Christus Jezus', staat er in de brief aan de Galaten 3 vers 28. We gaan ervan uit dat leven als volgeling van Jezus betekent dat we Hem ook navolgen in het opkomen voor rechten van anderen. En dat we dat uitdragen in onze woorden, maar vooral in onze daden. Jesaja 58 vers 6 zegt het zo: Is dit niet het vasten dat ik verkies: misdadige ketenen losmaken, de banden van het juk ontbinden, de verdrukten bevrijden, en ieder juk breken?

Het is begrijpelijk en makkelijk om soms te denken dat je er toch niets aan kunt doen. Maar het is niet waar. Jij kan het verschil maken. Jij kan die druppel op iemands gloeiende plaat zijn. Door alert te zijn op signalen van mensenhandel. Door te kijken en te luisteren, door in actie te komen en aan de alarmbel te trekken. Maar ook door te letten op wat je koopt.

Jij kan het verschil maken in het leven van een ander door hoop te brengen. 