

VRIJDAG 18 OKTOBER

EUROPESE DAG TEGEN MENSENHANDEL

Gezien, maar niet bekeken



Leger des Heils

Door: **Ineke van Buren**,
Programmamanager
mensenhandel bij het
Leger des Heils



WE LEZEN

2 Korintiërs 3: 18

Olga werkte al jaren achter de ramen in Groningen. Ze werd door velen gezien als de happy hooker bij uitstek.

Olga werd gevraagd om het woord te doen namens sekswerkers. Ze is dan ook een mooie, intelligente vrouw - altijd met een warme glimlach. Na 8 jaar stapt Olga naar een bokkige politiemans en zegt dat ze liever doodgaat dan nog een dag in de prostitutie te werken. Het ware verhaal komt er eindelijk uit: ze werd al die tijd uitgebuit. Haar uitbuiters had haar een dreigende boodschap meegegeven: "Lach! Als je een dag niet lacht, dan ben je voor mij - en ben je nog niet jarig!"

Olga deed aangifte, haar uitbuiters is veroordeeld en ze heeft een flinke schadevergoeding gehad. Inmiddels studeert ze rechten en vecht ze tegen mensenhandel.

Wat maakte nou dat ze na al die jaren opeens haar verhaal deed tegen die politiemans? Olga vertelde dat er veel mensen langs haar raam kwamen: politieagenten, handhaving, maatschappelijk werk, de kerk, GGD, de belastingdienst... Veel van die mensen hadden een oordeel in hun blik als ze haar aankeken. "Ze keken op me neer, vonden me zielig of wilden me redden. Deze politiemans had dat niet. Hij keek gewoon geïnteresseerd."

Ook Natascha werkte gedwongen in de prostitutie. Zij stapte hier uit, maar heeft nooit aangifte gedaan tegen de man die haar dwong. Natascha is inmiddels een collega bij het Leger des Heils. Samen gingen we terug naar haar thuisland en spraken we met het Leger ter plaatse. Natascha vertelde me over de keren dat het Leger des Heils langs haar raam kwam en de collega's tegen haar zeiden: 'Jezus wil in jouw leven komen... Geef je aan Hem.' Natascha vertelde me dat haar dat niet hielp. Ze zei: "Ik had niets en niemand, alleen Jezus. Door wat jullie zeiden, voelde het of ik Hem nog niet waard was. Of Hij niet bij me was zolang ik in de prostitutie zat. Terwijl ik geen kant op kon."

Bovenstaande zette mij aan het nadenken. Hoe kijk ik naar mensen die worden uitgebuit? Wat straal ik naar hen uit? Het deed me ook denken aan twee verhalen in de Bijbel.

Allereerst het verhaal van Rachab. Zij woonde in Jericho en werkte in de prostitutie. De verspieders van het volk Israël kwamen bij haar en vroegen om een schuilplaats. Ze hielp hen. De verspieders vroegen haar om een rood koord uit haar raam te hangen, met de belofte dat



WE BIDDEN

- Bid voor Natascha en Olga en voor wat zij vandaag voor andere vrouwen mogen betekenen.
- Bid voor jezelf, voor je ontmoeting met mensen die worden uitgebuit. Dat je met Gods ogen mag kijken.
- Bid dat je elke dag meer mag worden zoals God je bedoeld heeft: een prachtige zoon of dochter van Hem.



WE OVERDENKEN

- Hoe zie ik de ander? Hoe zie ik slachtoffers van mensenhandel?
- Vandaag is de Europese dag tegen Mensenhandel. Probeer je kennis van mensenhandel te verdiepen. Als je bij het Leger des Heils werkt, kun je een e-learning over dit onderwerp vinden op de website van de Leger des Heils Academie.

VRIJDAG 18 OKTOBER

EUROPESE DAG TEGEN MENSENHANDEL

Gezien, maar niet bekeken



Door: **Ineke van Buren**,
Programmamanager
mensenhandel bij het
Leger des Heils

de muren van de hele stad zouden instorten, maar dat zij zou worden gered. En dat gebeurde. Sterker nog: ze wordt later in de Bijbel genoemd in een opsomming van geloofshelden, en staat in het geslachtsregister van Jezus. God zag haar!

Ik moest ook denken aan Maria Magdalena. Vaak wordt aangenomen dat ook zij in de prostitutie zat. We weten niet of dat klopt, maar we weten wél dat Jezus haar bevrijdde van zeven demonen. Haar ontmoeting met Jezus veranderde haar hele leven. Ze werd van een 'bezeten' vrouw gelijk aan de discipelen van Jezus.

Wat me in deze verhalen raakt, is dat beide vrouwen veranderden doordat ze werden gezien door God. Ik probeer me dat voor te stellen: dat je wordt gezien in heel je wezen, dat je wordt gezien in wie je werkelijk bent. Als God jou ziet, word je een echt, heel mens.

Beide vrouwen in de Bijbel gingen met hun hele hebben en houden Jezus volgen. Er staat niet dat ze hun zonden moesten belijden. Daar worden ze ook niet op aangesproken. Ze worden alleen tot in het diepst van hun ziel gezien! Dat brengt bevrijding, dat maakt mensen heel.

Kunnen wij dat ook? Mensen zien met de ogen van God. Mensen zien zoals ze bedoeld zijn. Zonder oordeel, maar ook zonder kleinmakend medelijden. Bewogen vanuit Gods liefde. 