



Leger des Heils

MARIA

Wil je weten wie er bij Interwonen Wassenaar komen wonen? Lees dit verhaal.

Maria komt uit een moeilijk gezin. Haar vader is verdwenen toen ze nog heel jong was.

Haar moeder heeft psychische problemen en drinkt veel alcohol.

Maria heeft geprobeerd goed zorgen, maar is uiteindelijk toch vastgelopen.

Ze heeft nog nooit op zichzelf gewoond en weet ook eigenlijk niet hoe dat moet.

Zij weet vanuit huis alleen hoe je zo snel mogelijk het geld aan het begin van de maand moet uitgeven.

En de officiële brieven die eind van de maand binnenkomen, stop je gauw weg in het laatste vak je nooit meer in kijkt.

Ze snapt wel dat als ze iets van haar leven wil maken, dat ze niet het voorbeeld van haar moeder moet volgen.

Maar ze weet ook niet goed hoe ze dat anders moet doen.

Ze heeft vragen rondom budgetbeheer, maar ook praktische vragen over hoe ze haar eigen huishouden moet runnen.

Ze kan simpele maaltijden klaarmaken.

maar heeft eigenlijk nooit geleerd om te koken.

Bij Interwonen Wassenaar kan zij hiermee oefenen.



Wil je weten wie er bij Interwonen Wassenaar komen wonen? Lees dit verhaal.

Leger des Heils

KEES

Kees is ongeveer 5 jaar geleden dakloos geraakt vanwege schulden. Na een tijdje is hij bij een beschermde woonvorm komen wonen.

Hij heeft nooit een officiële diagnose gehad.

maar hij denkt zelf dat hij misschien wel iets autistisch heeft. Het leven is voor hem vaak net iets te snel, maar als alles lekker overzichtelijk verloopt, dan gaat het best.

Hij woont nu al ruim 3 jaar bij het Leger des Heils.

Hij heeft al jaren bewindvoering en is daardoor financieel gezond. Eigenlijk gaat het gewoon herfstike goed.

Samen met zijn persoonlijke begeleider kwam hij tot de conclusie dat een plekje voor zichzelf eigenlijk wel fijn zou zijn.

Hij zou dolgraag weer een hondje hebben zoals hij vroeger had, maar dat kan niet in de opvang.

En zomaar ineens zelfstandig wonen na zo lang op de groep te hebben gewoond, is ook spannend.

Dus heeft hij zich aangemeld voor Interwonen Wassenaar als tussentap om zo te oefenen in het draaien van zijn eigen huishouden.



Wil je weten wie er bij Interwonen Wassenaar komen wonen? Lees dit verhaal.

Leger des Heils

JOHN

John heeft een goede baan als ambtenaar. Hij is hoogopgeleid, net als zijn ouders.

Maar eigenlijk heeft hij zijn hele leven de lat veel te hoog gelegd.

En dat ging een tijdje best aardig. Tot hij vrij plotseling opgebrand raakte op zijn werk. En toen bleek het allemaal niet te lukken en kwam hij zich ziek te zitten.

Zijn ouders hebben weinig begrip voor zijn situatie. Ze verwachten dat hij gewoon de schouders er onder zet en doorgaat. John woont nog thuis en de houding van zijn ouders geeft alleen maar extra stress boven op zijn problemen op het werk.

Maar het is John gelukt om hulp te vragen, mede dankzij zijn betrokken werkgever.

Vanuit de behandeling die hij kreeg kwam een diagnose in het Autistisch Spectrum. Dit verklaarde veel voor John. Vanuit de gesprekken is gebleken dat hij veel vragen heeft rondom sociale vaardigheden, goed voor zichzelf leren en zorgen en zichzelf te waarderen.

sonder de hoge eisen van zijn omgeving.

John wil graag een nieuwe start maken, maar zowel hij als zijn behandelbaar vinden op zichzelf wonen een te kwetsbare stap.

Hij heeft iemand nodig die regelmatig vraagt hoe het gaat en die hem kan helpen om te reflecteren op hoe het gaat.

Daarom is hij aangemeld bij Interwonen als tussentap voor hij echt alleen in een huisje terecht komt.



Leger des Heils

ABDUL

Wil je weten wie er bij Interwonen Wassenaar komen wonen? Lees dit verhaal.

Abdul heeft een psychische stoornis.

Hij is dakloos geraakt omdat hij een tijdje geen medicatie gebruikte.

En toen ging het snel bergafwaarts met hem. Hij kreeg ruzie met zijn familie, maakte schulden en belandde op straat.

Nu woont hij al een aantal maanden in een opvanglocatie voor dakloze mensen.

Hij heeft zich herpakt en is aan de slag gegaan met zijn stoornis samen met zijn behandelbaar.

Inmiddels gebruikt hij al maanden de juiste medicatie en daarmee is hij stabiel.

Abdul is echt gemotiveerd om zijn leven op de rit te krijgen.

Hij is blij met elk aanbod van hulp wat hij krijgt en laat in alle contacten zien dat hij wil samenwerken om er het beste van te maken.

Hij rookt tabak maar heeft geen andere verslaving.

Bij Interwonen Wassenaar kan hij vanuit een stabiele situatie verder aan de slag met zijn schulden en het zoeken naar een baan tot hij daarvoor weer zelfstandig kan gaan wonen.